

ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΝΑΖΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ

(σχετικά με την δολοφονική επίθεση με μολότοφ στην πλατεία Δαβάκη)

Είμαστε οι συμμαθητές, οι συνάδελφοι, οι γείτονες σας, αυτοί που περιμένουν μαζί σας στις ουρές του ΟΑΕΔ. Σ' αυτές τις γειτονιές που μεγαλώσαμε, ζούμε και δουλεύουμε μαζί ντόπιοι και μετανάστες, δεν μπορεί να μας περάσει ούτε στιγμή απ' το μυαλό πως κάποιος μπορεί να υποστηρίξει είτε με την ψήφο του είτε με τις πράξεις του τα μισάνθρωπα κατακάθια της Χρυσής Αυγής. Εδώ που οι παππούδες μας ήρθαν πρόσφυγες και οι γονείς μας μετανάστες, δεν έχει καμία θέση ο ρατσισμός π και οι φασιστικές μαλακίες.

Είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι τα παιδιά με τις μαύρες μπλούζες και τα "καθαρά χέρια" που δεν είναι και τόσο καθαρά στην πραγματικότητα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι σύγχρονοι χίτες και ταγματσαφλίτες, τα τσιράκια του συστήματος. Γιατί αν δεν είναι, τότε πως εξηγείται η στήριξη τους στους εφοπλιστές ή η απαίτηση να πέσουν τα μεροκάματα; Πως εξηγείται η συνεργασία τους με το κράτος και η συμβολή τους στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας; Δεν είδαμε όμως ποτέ αυτά τα "παιδιά" να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων, που τόσο έχουν θιχτεί τα τελευταία χρόνια... Αντίθετα στοχοποιούν στη δράση τους όποιον αυτοί κρίνουν μη κανονικό. Είναι σαφές. Ποντάρουν στην υποβάθμιση της κοινωνίας, θέλουν τον αλληλοσπαραγμό των φτωχών και για να το καταφέρουν χρησιμοποιούν το μίσος και επιβάλλουν τον φόβο.

Ήρθαν και στη γειτονιά μας να πουλήσουν μαγκιά. Τσάμπα μάγκες θα λέγαμε εμείς, γιατί τη μαγκιά τους ξέρουν να τη δείχνουν σε κάθε καταπιεσμένο και σε κάθε αδύναμο. Μαζεύονται δέκα-δέκα για να δείρουν και να μαχαιρώσουν ανήλικους μετανάστες. Τα πάρκα και οι τοίχοι των γειτονιών μας γέμισαν ναζιστικά σύμβολα και ρατσιστικά συνθήματα. Έλληνες και ξένοι κάτοικοι της περιοχής ξυλοκοπήθηκαν ή δέχτηκαν επιθέσεις απλά και μόνο επειδή διαφώνησαν μαζί τους. Οι παραπάνω υπάνθρωποι, μαζί με την εμφάνισή τους στη γειτονιά μας, έφεραν μαζί τους και την κουλτούρα των μπράβων, της μαφίας, της σωματεμπορίας και του εμπορίου ναρκωτικών. Και όπως οι μύγες μαζεύονται γύρω από τα σκατά, έτσι και κάθε απόβρασμα αυτής της κοινωνίας έχει μαζευτεί γύρω από το σκυλολόι του Μιχαλολιάκου για να καβατζωθεί και να δώσει νόημα στη μάταια ύπαρξή του.

Όλα τα παραπάνω δεν είναι αερολογίες και συκοφαντίες της άλλης πλευράς ούτε συμβαίνουν ή θα συμβούν σε άλλο μέρος και άλλη εποχή. Αυτή η κατάσταση υπάρχει και εξελίσσεται στην περιοχή και διεκδικεί τον δικό της χώρο. Έτσι έχοντας σα βάση το πάρκο Αγ. Ελεούσης και Λυκούργου, άλλα και την ευρύτερη γειτονιά της Αγ. Ελεούσας, προσπαθούν να πραγματώσουν τη δική τους αντίληψη και πρακτική. Εμπόριο ναρκωτικών, σεξιστικές επιθέσεις, τραμπουκισμοί, μικροληστείες και ρατσιστικές επιθέσεις είναι στην ημερήσια διάταξη. Όλη αυτή η υποκουλτούρα ολοκληρώνεται με την «αίγλη» του δυνατού και της ισχυρής πλάτης, και γίνεται πρόταση ζωής στη νεολαία της περιοχής...

Και ενώ αυτά συμβαίνουν με ένα πιο υπόγειο τρόπο σε πιο κρυμμένα σημεία, φτάσαμε και στη αναβάθμιση... **Στις 5 Ιουλίου, αντιφασιστική συλλογικότητα της γειτονιάς μας (antifa Kallithea), οργανώνει αντιφασιστική συναυλία στη πλατεία Δαβάκη.** Όλα κυλούν κανονικά, μοιράζονται αντιρατσιστικά κείμενα και στήνεται η εκδήλωση. Εκατοντάδες κάτοικοι βρίσκονται στην πλατεία μαζί με παιδιά πολύ νεαρής ηλικίας, όπως συνηθίζετε κάθε απόγευμα Παρασκευής. Όμως οι νεοναζί από το πάρκο έχουν άλλη άποψη... Ο δημόσιος χώρος καταστέλλεται ως αγαθό και επικρατεί στιγμιαία ο δικός τους κόσμος. Μολότοφ και δυναμίτες πέφτουν στο κέντρο της πλατείας δίπλα σε παιδιά προσχολικής

ηλικίας. Όπως είναι φυσικό, στην πλατεία και την παιδική χαρά επικρατεί πανικός. Η επίθεση αυτή εμπεριέχει σύσσωμο το σκεπτικό τους : η θρασυδειλία, η επιβολή μέσω του τρόμου και ο πιθηκισμός πήραν σάρκα και οστά . Εδώ είναι που αυτό το νεοναζιστικό σκυλολόι πραγματώνει τον ρόλο του : ο φασισμός σε θέλει φοβισμένο και υποταγμένο, να μην τολμάς ούτε να βγεις από το σπίτι σου και φυσικά να δέχεσαι πειθήνια ότι σου επιβάλλουν τα αφεντικά. Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό (παρέα με πολλά μικρότερα) φασιστικής τρομοκρατίας που αντιμετωπίζουμε στην γειτονιά μας, προηγήθηκε η επίθεση των εν λόγω καθικιών (σε αγαστή συνεργασία με τους μπάτσους) σε πολίτες της Καλλιθέας που διαδήλωναν ενάντια στην υποτίμηση των ζώων μας κατά την διάρκεια της μαθητικής παρέλασης της 25^{ης} Μαρτίου. Ό,τι και να κάνουν όμως αυτά τα ναζιστικά αποβράσματα πρέπει να βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι :

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.

Όσο για μας, δεν θα αφήσουμε τον κοινωνικό κανιβαλισμό, που στις μέρες μας παίρνει σάρκα και οστά να γιγαντωθεί. Δε θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση στους φασίστες και τους νεοναζί να μετατρέψουν τις γειτονιές, τα πάρκα και τις πλατείες μας σε σφαγεία. Καλούμε όλους να πάρουν θέση απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Γιατί στις μέρες μας η σιωπή και η αδιαφορία απέναντι στον φασισμό είναι συνενοχή. Καλούμε όλους να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά ,να αντιλαμβάνονται πως ο φασισμός είναι επικίνδυνος και να απομονώσουν κάθε φασίστα ή φασιστική συμπεριφορά μέχρι να έρθει η ώρα που θα τους τσακίσουμε όλοι μαζί.

**ΟΥΤΕ ΣΤΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ,
ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ.**

Αντιφασιστικό μέτωπο ☉ Πυρήνας Καλλιθέας-Μοσχάτου

Επικοινωνία: antifa-moka@espiv.net

